

# RÖDA RAPPET

Vänsterpartiet i Tyresös medlemsblad

## Innehåll

Tankar om skolan	2
Intervju med Lena Hallberg	4
Ibland finns det ingen tillfredsställelse i att ha rätt	6
Någonstans att bo är en mänsklig rättighet!	8
Rädda Björkbacken – de vanligaste argumenten	10



Vänsterpartiet i Tyresö



## *För ett solidariskt Tyresö*

Kamrater! Vi hoppas att ni alla har en fantastisk höst. Det politiska arbetet mot ett solidariskt samhälle, där alla har en verklig möjlighet, fortsätter.

Vänsterpolitik behövs nu, kanske mer än någonsin. Vi ser hur den blinda tilltron till marknadskrafterna åter upp vårt samhälle inifrån. Vi häpnar över det totala förakt som uppvisats bland de mest förmögna, gentemot det välfärdssystem som vi har byggt under generationer och de människor som gör det möjligt varje dag. På lokal nivå har vi sett hur den alliansledda kommunledningen har hanterat nedläggningen av Björkbacken med samma likgiltighet inför de boende, anhöriga och anställda som vi, tyvärr, har behövt vänja oss vid.

Misströsta dock inte kamrater. Vårt arbete gör skillnad! Vi har nyligen fått igenom våra motioner om att starta en författarskola inom Kulturskolan samt utreda hur vi kan arbeta för att fler ledamöter i kommunfullmäktige ska kunna fullgöra sitt uppdrag under hela mandatperioden. Det är steg i rätt riktning.

Nu är det mindre än ett år kvar till valet...

**Jairo Correa**

## Tankar om skolan

Eftersom levnadsvillkoren för befolkningen är ojämlika och förutsättningarna för barnen orättvist fördelade, skulle skolan en gång i tiden ha en utjämnande roll. Den målsättningen verkar helt ha försvunnit. Nu är det tvärtom. Om inte dina föräldrar har ställt dig i kö i tid till en Bra Skola, hamnar du i en som de finare barnen har valt bort. Många skolor som har ambitiösa mål och engagerade lärare kämpar förgäves med ekonomin. Det är brist på rektorer, hör vi på nyheterna. Vem orkar vara rektor med huvuduppgiften att hålla budgeten och tvingas till drastiska nedskärningar? (Och vem vill bli lärare och konkurrera med kollegerna om försteläraryrket i stället för att samarbeta förutsättningslöst?) Om inte tillräckligt många elever väljer en viss skola, förlorar den skolpeng, och det blir en ond cirkel. Jag menar att valfriheten är det största problemet, eftersom den ökar segregationen i Sverige.

Ärkebiskop Antje Jackelén skriver så vackert om Sverige med anledning av Luther och reformationen (DN 30/10). "En hög bildningsnivå hör till vår självbild." Hur leder den massiva koncentrationen på prov och betyg till bildning? Samtidigt ser vi hur eleverna går ut gymnasiet med glädjebetyg, särskilt från friskolorna. Högskolornas lärare förtvivlas över de svaga studenterna. Kvaliteten sjunker i hela utbildningssystemet (AB 29/7 och 8/9; Dagens ETC 22/8). När 25 års privatisering av skolan medfört väntade usla resultat, förklarar högern att det är något annat än vinstdrift som är problemet. Kvalitetskrav och kontroll, säger de (Flamman 3/8). Är det verkligen lösningen på hur barnen ska få sin bildning, sin känsla för tolerans och solidaritet, när de ska blomma som människor? Trump håller inte utbildning och forskning högt. Är svagt utbildade människor lättare att lura? Ska vi gå åt samma håll?

Det är fina ord som används nuförtiden. *Kvalitet* – hur mäter man det när det gäller människor? *Friskola* – det låter vackert, men här gäller konkurrens och Individens Först. *Valfrihet* – vilket listigt ord, som lömskt har kommit att dölja alla upptänkliga missförhållanden!

Under det senaste räkenskapsåret låg friskolornas genomsnittliga utdelning på 46 procent, jämfört med 31 procent år 2014 och 2015, rapporterar Dagens Industri (ETC 16/9). Näringslivets motstånd mot Ilmar Reepalus förslag till vinsttak är begriplig, och tyvärr har de alla ess på hand (retorik, lobbyism, stöd från

Tysesö kommun har fått 467 000 kronor i en klumpsumma av Migrationsverket för att de ensamkommande ungdomar som fyller 18 år ska kunna bo kvar i kommunen medan de pluggar färdigt på Tysesö Gymnasium. Undras hur många 18-åringar som kommunen hinner skicka iväg långt norrut till förläggningar för vuxna innan alliansen tar ett beslut om att använda pengarna på rätt sätt, nämligen att inte stoppa dem i det svarta hålet utan se till att de är ungdomarna får en bra start i Tysesö?

Ulla Hoffmann

SD, tolkningsföreträdare hos medierna). Men det är våra skattepengar det gäller! Lärarnas tidning har granskat hur de tre största friskolebolagen – Academedia, Kunskapsskolan och Engelska skolan – satsar på utländsk expansion med hjälp av svensk skolpeng. "Engelska skolan har framför allt expanderat i Spanien, Kunskapsskolan satsar bland annat i Indien och Saudiarabien", berättar tidningen (Dagens ETC 2/10). "Köp Academedia!" råder Börsveckan enligt Dagens Industri den 16/10. "60 000 barn till salu på börsen", ja, det blev precis så som Stefan Löfven sa att han inte alls ville.

I [goteborg.etc.se](http://goteborg.etc.se) den 30/10 skriver Sven-Eric Liedman. Jag citerar från hans inlägg betitlat *De dumma svenskarna och skolans förluster*. De borgerliga partierna tycks mena att skolbolagens vinster är förutsättningen för att föräldrar och unga fritt ska få välja skola. Det är ett utsägligt nonsens. Vidare: Man skulle tvärtom kunna säga att friheten skulle kunna öka men utan vinstjakt. Liedman beskriver hur friskolesystemet en gång infördes med krav på att varje friskola skulle ha sin pedagogiska särprägel men att detta krav försvann och i stället kom skolkoncernernas tid. Det internationella riskkapitalet spetsade öronen. Här fanns pengar att inhösta nästan utan möda! Die dummen Schweden... Skattepengar rätt in i våra gap! (Läs gärna hela artikeln!)

En eloge till alla skolor och lärare som kämpar på och klarar att ge eleverna en lysande undervisning trots nedskärningar och ett ojämlikt system!

**Ulla Gribbe**



Lena Hallberg  
Rädda Barnen

## Lena Hallberg

### ***Kan du berätta om din bakgrund och ditt arbete?***

Jag är ideellt engagerad i det lokala arbetet sedan 1997. Först i Österhaninge –Tyresö lokalförening som styrelseledamot och ordförande och sedan 2006 som ordförande i Rädda Barnens lokalförening i Tyresö (Vi avknoppades och blev en egen förening då).

Jag arbetar sedan 2008 som jurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, innan dess var jag förbundssekreterare på en ideell djurskyddsorganisation. Min arbetsbana startade jag som undersköterska och har arbetat inom akut- och intensivvård ca 15 år innan jag skolade om mig och läste på juristprogrammet i Stockholm.

Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör människor och mänskliga rättigheter och jag är i botten en riktig "föreningsnörd". Jag har själv idrottat i stort sett hela mitt liv, bland annat spelat fotboll, ishockey, bandy och handboll. Senare när jag blev förälder var jag också ledare och tränare i fotboll i Tyresö FF för min dotters lag under ett antal år.

### **Vad är kärnan i Rädda Barnens arbete idag?**

Nationellt skulle jag säga att det lokala arbetet är basen för verksamheten och Rädda Barnen är ju också bra på att stötta föräldrar m.fl. genom exempelvis, ta fram bra material som rör barn och ungas rättigheter på olika sätt. Internationellt handlar det om att särskilt satsa på olika projekt i länder där barns utsatthet är stor. Det handlar om att ge barn möjlighet att få gå i skola, få större inflytande eller att barn inte ska utsättas för våld.

Lokalt i Tyresö handlar vår verksamhet om att göra barns rättigheter synliga för politiker och andra som möter barn och unga. Det gör vi bland annat med undersökningar (Ung Röst från 2014), tar fram underlag (rapport om hur läget är för unga i Tyresö från 2013, revideras och kommer med ny statistik i slutet av året) samt att vi har aktiviteter som läxläsning för ensamkommande ungdomar, matchning med en medmänniska via DuoJa (ett samarbete med Tyresö församling för att nå alla åldrar, se [www.duoja.nu](http://www.duoja.nu)). Vi stöttar också lokalt med bidrag till exempelvis cyklar till ensamkommande ungdomar, stöd för sommaraktiviteter och att stärka barn och unga på annat sätt.

I dagarna avslöjades att Socialnämnden i Tyresö går med ett mångfald större belopp än budgeterat i underskott. Som en reaktion på det lämnade den moderate ordförande, Andreas Jonsson, sitt uppdrag med omedelbar verkan. Moderaterna vill driva de i allt större utsträckning privat drivna verksamheterna med resultat- och kundnöjdhetsmål. Vänsterpartiet undrar hur resultat- och kundnöjdhetsmålen kommer att se ut för moderaterna i nästa val?

Ulla Hoffmann

### ***Vilka är de största utmaningarna er organisation möter?***

Lokalt skulle jag säga att vi behöver bli fler aktiva i styrelsearbetet och i de aktiviteter vi genomför för att kunna göra mer, det går långsamt när man inte är så många som är aktiva. Samhällsklimatet med ökad rasism och över huvud taget en hårdare attityd mot människor som är utsatta på olika sätt. Bristande resurser för socialtjänst, skola, BUP mm som ska finnas för barn och unga ser vi också konsekvenserna av, de mest utsatta far illa och hamnar mellan stolarna och det är den gruppen som Rädda Barnen fokuserar på, så det blir synligt i vår verksamhet och är en utmaning.

### ***Hur upplever du att Sverige lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen, för närvarande?***

Det har kommit fram i kommitténs granskning att barn får olika behandling och förutsättningar beroende på var man bor i landet och det är inte acceptabelt. Barn i asylprocesser som inte får komma till tals eller behandlas och bedöms felaktigt pga bristande resurser och kompetens på Migrationsverket är också ett stort problem. Barn- och ungdomspsykiatri är otillräcklig och barn och ungas psykiska hälsa behöver prioriteras och tillräckliga resurser måste till. Ett marknadsinriktat fokus där vinst och pengar styr istället för behoven i första hand. Barnets bästa i både kommunala och nationella beslutsprocesser ska väga tyngst vilket inte alltid är fallet och där behöver beslutsfattare bli bättre och skaffa sig kunskap om hur barn och unga kan få större inflytande i just beslutsprocesser som rör barn och unga själva.

### ***Vad har du för intressen utöver ditt arbete?***

Som sagt, Rädda Barnen är ett av mina största intressen och engagemang när jag inte arbetar, men jag gillar också natur och motion, gärna i kombination. Resor, familj och vänner står också högt på listan.

## **Ibland finns det ingen tillfredsställelse i att ha rätt**

Vänsterpartiet har utgjort Tyresös progressiva opposition i 19 år. Vi har, utan undantag, varje år lagt förslag om att äldreomsorgen, socialtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska få utökad finansiering. Det har vi gjort eftersom vi bär med oss en fast övertygelse om att social trygghet kostar och måste få kosta, att den här kommunens främsta uppgift är att förse invånarna med en tillgänglig och högkvalitativ välfärd.

Vi har med bestämdhet hävdad att socialnämndens områden är gravt underfinansierade och att såväl brukare, anhöriga och personal får betala priset för den underfinansieringen. Vi har läst rapporter, talat med anställda, träffat anhörigorganisationer och blivit tagna av brukares berättelser och många gånger har vi sagt till den styrande alliansen att det väl knappast kan ha undgått något vilket skick socialförvaltningen befinner sig i.

I slutet av september och början av oktober uppdagades så att socialförvaltningen i Tyresö befinner sig i ett ekonomiskt fritt fall. Moderaten Andreas Jonsson som var nämndens ordförande tvingades lämna sina uppdrag omgående och just nu råder något av krisstämning inom alliansen. Det har nu visat sig att nämndens underskott är prognostiserat till 45 miljoner kronor.

Det är en enorm summa på alla sätt och vis. Vad konsekvenserna kommer att bli för den som är i behov av hemtjänst, omsorg, personlig assistans eller för den som arbetar inom något av förvaltningens områden är ännu oklart. Det som är säkert är ändå att alliansen knappast kommer att kunna få ordning på ekonomin utan att göra mycket omfattande förändringar i verksamheterna.

Vi hade rätt om socialnämnden, den var gravt underfinansierad och har varit så under mycket lång tid, men att ha rätt ger ingen tillfredsställelse. Snarare tvärtom, jag känner mycket oroad över vad som kan komma att ske framöver inom dessa så livsviktiga områden.

I mitt arbete som vårdbiträde i den kommunala hemtjänstens nattpatrull möter jag hela tiden människor som är i behov av samhällets service och som mer än väl har förtjänat den. Det handlar om

När fienden efter andra världskriget omdefinierades från Nazityskland till sovjetkommunismen och vänstern, fick man användning av de hemliga arméer man redan byggt upp. Vi känner alla till USA:s agerande i Vietnam och Sydamerika. Vill du veta vad som har hänt i Europa? Massakrer på civila i syfte att misstänkliggöra vänstern, som i Bologna 1980 och Brabant 1982-85 till exempel. Läs de två ögonöppnarna *Konspiration Olof Palme* av Gunnar Wall (2015) och *Natos hemliga arméer* av Daniele Ganser (2005)!

Ulla Gribbe

människor som har arbetat och slitit hela sitt liv, tidiga mornar, sena kvällar, slitsamma skift och värkande knän och axlar. Det handlar om människor och deras liv. Det är ett stort ansvar som faller på den borgerliga ledningens axlar. I en tid av kris valde de passivitet. Inför oppositionen, de anställda, de anhöriga, brukarna har de valt ignorans.

Jag tycker de ska få känna att den typen av politik för med sig konsekvenser. Jag tycker att de på valdagen 2018 borde bli avsatta.

Istället behöver Tyresö en socialpolitik som erkänner att stöd ges efter behov och att människor i gengäld bidrar efter förmåga. Vi behöver fler anställda, bättre tillgänglighet och inte minst- mer resurser till socialnämnden, så att inga neddragningar behöver göras.

Vänsterpartiet kommer att bedriva den politiken. Har vi gjort det i 19 år i opposition när motståndet har varit hårt och vi ensamma har fått stå för den linjen, ja då kan ni räkna med att vi kommer göra det efter valet oavsett vinst eller förlust. Vi backar inte från tanken på en god omsorg för människan när hon behöver den. Det är en politik som skapar jämlikhet och trygghet, det är en politik som bygger ett finare samhälle.

**Marcus Obligado**

## Någonstans att bo är en mänsklig rättighet!

När jag representerade Vänsterpartiet i Riksdagen drev vi frågan att alla kommuner skulle välkomna de som kallas för nyanlända flyktingar. Genom att många kommuner vägrade att öppna kommungränserna för människor som flytt och lyckats ta sig igenom nåsögat som svensk flyktingpolitik utgör, var det ett fåtal kommuner som tog emot nyanlända. Det gjorde att trångboddheten i till exempel Södertälje var katastrofal.

Det var därför på tiden att riksdagen fattade beslut om Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen ger Migrationsverket i uppdrag att ålägga kommuner att ta emot de asylsökande med permanent uppehållstillstånd och det antal som Migrationsverket bestämmer.

Tyresö kommun hade innan lagen ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ett fåtal av de nyanlända med hänvisning till att det inte fanns tillräckligt med bostäder. Med den nya lagen skulle Tyresö under 2016 välkomna 170 nya Tyresöbor. På grund av bostadsbristen lyckades vi endast med att ta emot ett fåtal av dem. Kommunfullmäktige fattade därför ett beslut att 25 % av lediga lägenheter i Tyresö Bostäders bestånd och 10 % av lediga lägenheter hos de privata hyresvärdarna ska gå till kommunen att fördelas mellan socialförvaltningen och integrationsenheten på Centrum för arbete och integration (CAI).

Det blir dock inte så många hyreslägenheter lediga i Tyresö. Hittills i år har CAI fått ta emot runt 15 lägenheter av Tyresö Bostäder. Kommunen har därför byggt upp modulhus för ett 50-tal ensamstående och några lägenheter för familjer för att fler ska kunna lämna flyktingförläggningarna och börja om sina liv här i vår kommun.

Av och till hör jag hur man lägger skulden på de nyanlända flyktingarna för bostadsbristen. Låt mig då påminna om att en undersökning som SCB gjorde i början av 2014 visade att Tyresö kommun skulle behöva bygga nästan tusen lägenheter ytterligare - dvs nästan tusen fler än de som redan byggdes i kommunen - för att täcka behovet av bostäder i kommunen.



Dessutom var det mest bostadsrätter då - som nu - som byggdes. I DN - som skrev om undersökningen - raljerade journalisten och föreslog att kommunen skulle ändra slogan från "Trygga, trivsamma Tyresö - allas vårt ansvar" till "Trygga trivsamma Tyresö - som en jättestor bostadsrättsförening".

Den borgerliga alliansen har under många år åsidosatt den skyldigheten. Man har byggt för de som har råd att köpa bostadsrätt. Det i sin tur har lett till att hyresrätterna inte utgör mer än cirka 20% av bostäderna i Tyresö.

Varje kommun har en skyldighet att ha ett bostadsförsörjningsprogram som berättar hur man tänker bygga för att kommunen bland annat ska uppfylla Deklarationen om Mänskliga rättigheter och därmed lagstadgade skyldigheten för kommunerna att ordna någonstans att bo för människor som har rätt att bo i landet - oavsett om man är född här eller just anlant.

I Tyresö har det arbetet släpat efter sedan den borgerliga alliansen tog över ansvaret för snart 20 år sedan och det är orsaken till varför bristen på hyresrätter är så hög i Tyresö - inget annat!

**Ulla Hoffmann**

Röda Rapper noterar att det moderata kommunalrådet i Tyresö, Fredrik Saweståhl, tillsammans med MUF:s ordförande drev moderatstämman ytterligare ett snäpp åt höger. Moderaterna drev tidigare linjen att marknadshyror ska införas på nybyggen. Men Saweståhl vill införa marknadshyror för alla hyresrätter och han fick med sig stämman. Prio ett för moderaterna i valet blir därmed att avskaffa allmännyttan. För vilket kommunalt bostadsföretag kan bygga prisvärda bostäder för alla med marknadshyror?

Ulla Hoffmann

## Rädda Björkbacken – de vanligaste argumenten

### Vad handlar konflikten om egentligen?

Den borgerliga majoriteten i Tyresö har beslutat att lägga ner kommunens enda kommunala äldreboende- Björkbacken. År 2015 gjorde arbetsmiljöverket en inspektion av Björkbacken och kom fram till att det fanns klara brister i arbetsmiljön. Framförallt handlar det om att badrummen är för små för att på ett arbetsmiljövänligt sätt kunna bistå i duschningen av de äldre. Initialt lovade den borgerliga ledningen att de skulle ta fram en plan för att renovera Björkbacken men under den tidiga hösten i år redovisade istället kommunledningen en plan för hur boendet ska avvecklas. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och en mängd av anhörigorganisationer har motsatt sig avvecklingsplanerna.

### Vad föreslår kommunledningen ska hända med de äldre då?

Kommunledningen föreslår att ett nytt äldreboende ska byggas i det nya området som heter Norra Tyresö Centrum (NTC). Efter mycket påtryckningar från vår sida beslutade socialnämnden att det nya boendet ska drivas kommunalt. Det nya boendet innehåller dock bara hälften så många platser som Björkbacken vilket innebär att hälften av de boende på Björkbacken kommer att placeras på privata boenden i kommunen eller i andra kommuner. Samtliga andra äldreboenden i Tyresö drivs av riskkapitalbolag.

### Men vad är problemet? Det nya boendet blir ju kommunalt!?

Det är bra att det nya boendet blir kommunalt men trots det innebär det att hälften av all kommunal äldreomsorg privatiseras – mot de boendes och deras anhörigas vilja. Avvecklingen av Björkbacken innebär att mellan 40-50 tjänster kommer att försvinna, det innebär att de anställda inte har någon aning om de kommer ha fortsatt arbete. Deras försörjning vilar i riskkapitalbolagens händer eftersom de kan välja att anställa andra än de som tidigare arbetade på Björkbacken.

Det nya boendet som ska byggas i NTC kommer förvisso drivas i kommunal regi men själva

Beredningen för medborgardialog och mångfald (BMM) beslutade på sitt senaste möte att fortsätta med att dela ut gratis broddar till dem som fyllt 80 år sedan förra vintern. Erbjudandet ska gälla under åren 2018 till 2022. Då är det dags att utvärdera hur mycket pengar kommunen har sparat på att förebygga fallolyckorna utomhus. Vintern 2015/2016 var första året som broddarna delades ut och då till en kostnad av 120 000 kr. Vintern 2016/2017 var det endast de som fyllt 80 år under året som erbjöds och då till en kostnad av 20 000 kr. Vänsterpartiet tycker att kommunen skulle kunna spara mycket lidande och pengar om alla pensionärer fick broddar som en återbetalning på den orättvisa pensionärsskatten.

Ulla Hoffmann

byggnaden kommer en privat byggherre att äga och förvalta vilket innebär att kommunen kommer få skriva på dyra hyreskontrakt för att bedriva äldreomsorgen. Idag ägs Björkbacken av Tyresö Bostäder, ett bolag som är helt ägt av Tyresö kommun, alltså dess invånare.

Det nya boendet kommer inte heller innehålla några korttidsplatser vilket innebär en enorm osäkerhet för många anhöriga och äldre. Tyresö kommer efter nedläggningen av Björkbacken att stå helt utan korttidsplatser, det gör oss tämligen unika i landet.

### **Vore det inte väldigt dyrt och dessutom omänskligt mot de äldre att tvinga dem flytta ut under tiden Björkbacken renoverades?**

Några egentliga utredningar kring kostnaden för ombyggnationen av Björkbacken finns inte. Inte heller vet vi hur ombyggnationen skulle kunna organiseras för att minimera störningen för de äldre. En tänkbar möjlighet skulle kunna vara att tillfälligt(!) stoppa intaget till korttidsplatserna och istället flytta äldre dit, alltså i samma byggnad, under tiden deras avdelning renoveras. Det finns fler byggnadsmetoder som är otroligt effektiva och intensiva vilket innebär att de tar kort tid. Genom en ombyggnation av Björkbacken skulle alltså de äldre behöva flytta under tiden renoveringen sker på deras avdelning. Det bör dock ställas i proportion till att flytta till en helt annan byggnad och dessutom bli av med sin personal. Vi är övertygade om att ombyggnationen skulle kunna organiseras på ett sådant sätt att det innebar en mindre påfrestning för de äldre, deras anhöriga och personalen, än att flytta till en helt ny byggnad.

En siffra som har nämnts för kostnaden för ombyggnationen är 35 miljoner kronor. Vi vet inte om den siffran stämmer eftersom det inte finns några underlag för den beräkningen. Men framförallt, vi är beredda på att satsa på äldreomsorgen och vi är övertygade om att det är en bättre ekonomisk investering att renovera badrummen i en byggnad vi redan äger än att låta någon annan bygga en helt annan byggnad som vi sedan ska hyra in oss i.

### **Är slaget om Björkbacken redan förlorat?**

Nej! Visserligen är beslutet i frågan fattat på socialnämnden den 27 september, men avvecklingen föreslås ske i två etapper. Den första etappen innebär en avveckling av tre avdelningar redan i februari

nästa år. Det är mycket tveksamt om den tidsramen kommer att kunna hållas. Fram till dess är det av största vikt att vi pratar om den här frågan och bildar opinion.

Även om den första etappen skulle bli verklighet så planeras den andra etappen till 2020 då resterande avdelningar ska flytta ut. Som bekant är det allmänt val 2018, då kommer vi prata med varje Tyresöbo om alliansens dåliga ekonomiska politik, deras nedmontering av välfärden och framförallt om våra egna, solidariska och jämlika, alternativ. Om Vänsterpartiet ges något inflytande över politiken efter nästa val kommer vi ihärdigt arbeta för att stoppa den andra etappen av avvecklingen och istället utveckla verksamheten. Fram till dess kommer vi arbeta med opinionsbildning i frågan. Sista ordet i frågan om Björkbacken är alltså inte sagt ännu.

**Marcus Obligado**

Redaktion, Röda Rappet:

Jairo Correa  
Ulla Gribbe  
Ulla Hoffmann

Kontakt:

[tyreso@vansterpartiet.se](mailto:tyreso@vansterpartiet.se)  
0704889807

