

# RÖDA RAPPET

Vänsterpartiet i Tyresös medlemsblad

## Innehåll

En ekonomisk politik  
för ett omtänksamt  
Tyresö. 2

Oönskad  
normalisering 4

Ska vi ta en fika hos  
Kamran? 6

Rösta för en  
solidarisk folkkyrka 7

Någonstans att sova? 9



Vänsterpartiet i Tyresö



## *För ett solidarisk Tyresö*

Kamrater! Hoppas att ni alla har haft en fantastisk skön sommar och är redo att återuppta den politiska kampen för en rättvist och solidariskt Tyresö. Vi har, återigen, haft bilbränder och stenkastning mot polisen i Ringenområdet. En stor eloge till er på Brännpunkten, Nattvandrarerna och Föräldravandrarerna som frivilligt engagerade er och visade vuxenansvar på gatorna. Dock återstår mycket arbete. Vi i Vänsterpartiet i Tyresö måste fortsätta att vara rösten för välfärdens bevarande och social rättvisa om vi vill få en långsiktig lösning på den typen av problem.

Vi drar igång höstens aktiviteter med att, som vanligt,

närvara i Tyresöfestivalen den **2 september**

**kl 12.00-17.00**. Kom och visa ditt stöd genom att besöka eller bemanna vårt tält vid skateparken.

Den **22 september** kommer vi, återigen, att dela ut soppa i Ringens torg, **kl 16.00-17.00**.

Vill du vara med och hjälpa till i denna populära aktivitet, kan du kontakta oss via mail:

[tyreso@vansterpartiet.se](mailto:tyreso@vansterpartiet.se)

**Jairo Correa**  
Politisk sekreterare

## En ekonomisk politik för ett omtänksamt Tyresö


Den här sommaren har jag arbetat i den kommunala hemtjänstens nattpatrull. Det är ett tungt arbete, varje arbetspass är 10.5 timmar långt, i arbetsuppgifterna ingår att byta inkontinensskydd, lyfta upp de som fallit, assistera folk till toaletten och tusen andra små och stora arbetsuppgifter. Den fyra personer stora nattpatrullen har ansvar för över 600 personer med trygghetslarm, det är minst sagt en överväldigande uppgift.

Att arbeta i hemtjänsten har varit en resa genom klassamhällets Tyresö. Resan mellan dem stora villorna och de täta hyreshusen är kort i tid men desto längre i medellivsläng. Ändå är det just hemtjänsten och den övriga servicen som förenar dessa annars så åtskilda världar. Alla kan behöva hjälp till toaletten, att resa sig när man fallit eller en stöttande hand när gången känns ostadig.

Hemtjänsten och den övriga välfärden är resultatet av mödosam kamp av tidigare generationer. Själva den centrala grundbulten i tanken om den allmänna välfärden var naturligtvis att den ska vara just allmän, generell, att fattig som rik ska ges tillgång till den. Den tanken försvarar, och kommer alltid försvaras av Vänsterpartiet. Ingen nätmaska får vara så stor att en människa ryms mellan den i det sociala skyddsnätet. Vi lever i det här samhället tillsammans och någonannans välmående är en förutsättning för mitt eget välmående. Du och jag, alla vi ser på gatan, alla framtida generationer, förtjänar den trygghet som vi kan garantera varandra.

Ja, Tyresö är ett klassamhälle, precis som Sverige i stort. Vi lever olika länge, tjänar olika mycket, har olika mycket frihet att förverkliga oss själva och våra drömmar. Men, precis som med så mycket annat är det en konsekvens av hur vi organiserat samhället.

Vänsterpartiet kommer att i vår skuggbudget föreslå över 70 miljoner mer till Välfärden i Tyresö. Våra förslag på resursförstärkningar motsvarar över 140 fler anställda inom välfärden här i vår kommun. Det betyder fler kollegor inom hemtjänsten, äldreomsorgen, förskola, skola, omsorgen om funktionshindrade, vuxenutbildningen och många fler områden. Framförallt betyder det att vi tar människors behov av välfärd, social trygghet och samhällsgemenskap på allvar, oavsett klasstillhörighet.



Att bygg ett Tyresö som är omtänksamt och tryggt för alla är ingen enkel sak. För att lyckas krävs det att vi bryter med nästan 20 år av borgerligt styre. Den ekonomiska politiken är en absolut nyckel för att vända utvecklingen. Därför kommer vi fortsätta att föreslå satsningar på det gemensamma, på det solidariska samhällsbygget, på de som arbetar inom välfärden och på att kommande generationer ska uppleva en än mer jämlik och rättvis tillvaro. Det är en kamp väl värd att föra.

**Marcus Obligado**  
**Gruppledare**

## Oönskad normalisering

Sista lördagen i juli, sol, lagom varmt i Tyresö. Lätt att andas efter gårdagens efterlängtade regn. Till och med DN gör mig glad med sin stora rubrik på framsidan: "Alliansens agerande har skadat Sverige." Så vad finns det att klaga på?

En oväntat positiv effekt av IT-skandalen är att utförsäljningen av viktig offentlig verksamhet till privata företag har uppmärksammats (Sjöstedt, Greider, Rosenberg m.fl.). Men det är ett undantag. Att Lööf och Björklund går med på misstroendevotumets parlamentariska spel är av rädsla för det borgerliga nyliberala projektets framtid (Johan Ehrenberg, Dagens ETC 27/7). Det har blivit normalt att tycka att det allmänna ska säljas ut och skötas av privata bolag, och hur ska de kunna existera utan vinst (hur många vet att det är våra skattepengar som används)? Utförsäljningen av kommunernas lägenheter till privata bolag uppgick under 2016 till 14 800, ett nytt rekord. För att gå med vinst utförs (ofta onödiga) renoveringar, och följderna blir höjda hyror. RUT och ROT: hur har det blivit helt accepterat att människor som har råd att anlita städ- och renoveringshjälp får bidrag till det av staten? När de tre omdebatterade och av EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström lovordade handelsavtalen har gått igenom (CETA, JEFTA och så småningom TTIP), kommer utländska företag genom sina domstolar att kunna stämma stater i EU, som Sverige, om något i deras miljö- eller välfärdslagstiftning sätter käppar i hjulen för deras vinster. Tas din och min oro över detta på allvar?

Det har också blivit helt ok att tycka att det är bra att amerikanska Natosoldater övar på svensk mark (Aurora 11-29 september), nu, när upprustningen är en del av normaliteten. Sveriges inom EU unikt konfrontatoriska linje mot Ryssland är farlig, på samma sätt som USA:s mot Nordkorea. Diplomati och fredssträvanden betraktas tyvärr som något verklighetsfrånvänt.

Allvarligast är stödet för SD och därmed glidningen mot lögn i stället för sanning. Felaktiga fakta om invandring fortsätter att spridas. Föräldrar står vid fotbollsplaner och slänger rasistiska glåpord till andras barn. Den växande kulturen av hotfullhet som Martin Gelin beskriver i sina DN-artiklar om USA (t ex 20/7 -17) syns i en stark ökning av hatbrott där och parallellt i Sverige i mängden av bränder i asylboenden.

Stefan Jonsson i DN 15/7 lägger märke till att normaliseringens mönster går igen från 1930-talets Tyskland. Ett mönster av förakt för kvinnor, "eliten" och etniska minoriteter. Alltför få säger emot, alltför många accepterar fascismens problembeskrivning (folket, svenskheten). Dörren slås upp för Nordisk motståndsrörelse. Normaliseringen då ledde till eftergiftspolitik med hjälp av den etablerade högern. Och nu?

Det känns bra med de goda motkrafter som ändå finns. I Sverige kämpar Skiftet (*skiftet.org*) mot en mängd misshälligheter: handelsavtal, skogsskövling, giftiga bekämpningsmedel, dålig förlossningsvård, vinster i välfärden m.m. De är beundransvärda! I USA har kampen sällan varit mer frenetisk. Demonstranter bär plakat med texten DO NOT NORMALIZE HATE. David Remnick avslutar sin totalt nedgörande analys av Donald Trump (*The New Yorker* 17/7) med de tröstande orden "Donald Trump is not forever. It just seems so."

Jag tyckte om den avslutningsmusik som Jerzy Sarnecki valde i sitt Sommarprogram: Wolf Biermanns "O låt dig ej förhårdna i denna hårda tid..." En tidlös kampsång.

**Ulla Gribbe**  
**Styrelseledamot**

## Ska vi ta en fika hos Kamran?

När evakueringsboendet stängdes i början av mars förra året uppstod ett tomrum för de som engagerat sig för att visa att inte någon människa är illegal och att flyktingarna är välkomna hit till Tyresö. Samtidigt hade det visat sig att det inte räcker med att stat och kommun engagerar sig i integrationsarbetet, det måste till annat. Eller som Osman Döner, ägare av gatuköket Sibylla i centrum, sa: 'Vi måste alla hjälpas åt. Kommunen och staten kan göra mycket, men vi måste också göra något.'

Vänsterpartiet tog därför initiativet till att kommunen skulle samordna allt frivilligarbete som görs i kommunen. Kommunalrådet Fredrik Saweståhl tyckte att det var en bra idé och nu har kommunen sin första frivilligsamordnare i Mari Lukkarinen. Mari sitter på Servicecenter och hon ska fungera som en länk mellan föreningar, invånare och kommunen. Om du känner att du vill göra en frivillig insats är det bara att kontakta Mari på [servicecenter@tyreso.se](mailto:servicecenter@tyreso.se) eller ringa till kommunens växel 578 291 00 och be att få prata med Mari.

Centrum för Arbete och Integration (CAI) brukar försöka att följa med nyanlända till t.ex. försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Ibland behövs också hjälp och stöd vid sjukhusbesök, att någon som vet hur det ser ut är med och förklarar. Väntjänsten i Tyresö förmedlar de kontakterna. Vill du veta mer om Väntjänsten och hur du kan hjälpa så kan du ringa på telefonnummer 798 6770 eller 072 858 6770. Mailadressen är [info@tyresovantjanst.se](mailto:info@tyresovantjanst.se)

På kommunens hemsida kan du också hitta andra saker som du kan göra för att underlätta integrationen i kommunen. Här är länken till den sidan [http://www.tyreso.se/Kommun\\_demokrati/samverkan/Flyktigmottagning-i-Tyreso/Vill-du-hjalpa-till-att-integrera-nyanlanda/](http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/samverkan/Flyktigmottagning-i-Tyreso/Vill-du-hjalpa-till-att-integrera-nyanlanda/)

Du kan förstås också maila mig om du har frågor kring frivilligarbetet i Tyresö. Min mailadress är [ulla.hoffmann@vansterpartiet.se](mailto:ulla.hoffmann@vansterpartiet.se)

En sak är helt säker och det är att det finns behov. Vi måste alla jobba tillsammans för att rasisterna inte ska få ett starkare fotfäste här i kommunen. Det är inte mycket som krävs av var och en av oss - kanske en fika i centrum med en nyanländ Tyresöbo.

**Ulla Hoffmann**



## Rösta för en solidarisk folkkyrka

Vänsterpartiet har under vår 100-åriga historia alltid hävdad att kyrkan och staten ska vara två åtskilda institutioner och att ingen ska födas som medlem av kyrkan. Efter 85 år av kamp för det så skildes så tillslut kyrkan och staten och Vänsterpartiet beslöt sig för att inte ställa upp i de politiserade val som görs till kyrkans olika beslutande organ.

Istället formades en oberoende progressiv nomineringsgrupp – VISK (Vänstern i Svenska Kyrkan) för att driva en solidarisk, öppen, modern och välkomnande folkkyrka. Under tiden som de har varit verksamma har de mött starkt motstånd från den konservativa högern som har velat vrida tillbaka tiden.

Religion är naturligtvis en privatsak och huruvida Vänsterpartiets medlemmar är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte är naturligtvis inte något som partiet har några synpunkter på. VISK är en grupp som är helt fristående från Vänsterpartiet, såväl ekonomiskt som politiskt, men vi står varandra nära i flera frågor.

VISK driver bland annat att Svenska kyrkan ska bedriva en omfattande social verksamhet och gick senast till val under parollen ”Hellre matkassar än nya prästskrudar”. VISK har i flera sammanhang lyft att Svenska kyrkan, med sina imponerande ekonomiska resurser, ska handla fairtrade och tillämpa kollektivavtal vid anställningar. VISK var även ledande i arbetet med att tillåta kyrkan att viga samkönade par.

Förutom det sociala och internationella arbetet har Svenska kyrkan också ett stort ansvar för att bevara särskilda kulturvärden i Sverige. Gamla kyrkor och begravningsplatser är exempel på kulturvärden som är väl värda att bevara inför kommande generationer. Här har VISK arbetat för att dessa kulturvärden ska vara tillgängliga för människor oavsett funktionsvariation och i möjligaste mån utan avgift.

På senare år har Sverigedemokraterna storsatsat på kyrkovalet och de har nu på allvar gjort sitt intrång i de beslutande organen. VISK är den progressiva opposition mot Sverigedemokraternas politik för kyrkan som så väl behövs.

Den 17 september är det val till kyrkans alla olika nivåer. Även om Vänsterpartiet inte deltar vill jag uppmana alla som är medlemmar i Svenska kyrkan att utnyttja sin rätt att rösta i kyrkovalet och att rösta för en solidarisk folkkyrka som tar ställning i frågor som ligger oss nära om hjärtat. Till kyrkomötet (nationell nivå) och Stiftsfullmäktige (regional nivå) vill jag uppmana dig att rösta på det progressiva VISK.

Den 25 november är det FN-dagen mot våld mot kvinnor. Det är pågår också en FN-kampanj "The orange day" som uppmanar alla att bära något orange den 25te varje månad. I Tyresö uppmärksammade vi den 25 november förra året genom föreläsningar. Den uppmärksamme kunde se kommundirektören i orange strumpor. Ledamöterna i Beredningen för Medborgardialog och Mångfald (BMM) delade ut orange ljus och information bland annat om kvinno - och tjejjouren. I år infaller den 25 november på en lördag som också är en Black Friday helg som är den stora reahelgen. Det borde vara en synnerligen lämplig lördag att dela flygblad om FN-dagen eftersom det kommer att vara mycket folk i Tyresö Centrum. Men icke! Centrumledningen, dvs Skandia Fastigheter sa nej och BMM fick inte något tillstånd att dela flygblad. Kunderna kan bli störda av budskapet! Sådan är kapitalismen!

Ulla Hoffmann

I valet till kyrkofullmäktige (lokal nivå i Tyresö) ställer inte VISK upp med någon lista, här representerar istället Socialdemokraterna den progressiva rösten och motståndet mot Sverigedemokraternas intåg.

**Marcus Obligado**  
**Gruppledare**



## Någonstans att sova?

Som ni sett demonstrerar de afghanska ensamkommande ungdomarna på Medborgarplatsen och det med all rätt. Flera av ungdomarna går på Tyresö Gymnasium. En del av dem har fått sina beslut, några avslag och andra får stanna. För återigen andra blir den 18de födelsedagen en skräckdag. Det är nämligen då som de inte får bo kvar i sina familjehem utan måste flytta till en förläggning som Migrationsverket anvisar eftersom de nu betraktas som vuxna. De blir också av med sin gode man.

För några av dem är det otänkbart att lämna Tyresö Gymnasium och den familj som skolan blivit för dem. Vad som händer då är att de inte får någon hjälp med boendet utan måste hitta ett sådant själva. Vi vet att några av ungdomarna sover i tunnelbanan och på parkbänkar eller någon enstaka natt hos en kompis. Uppehållet från Migrationsverket är ungefär 1 800 kr i månaden.

Utlänningslagen säger att om du fått avslag på din asylansökan ska du resa hem. Men det finns en ventil i lagen. Det kan ju vara så att det hänt något i hemlandet som gör att ungdomen inte kan åka tillbaka. Eller så har hen inte berättat hela sin historia eftersom hen inte litat på sitt ombud eller Migrationsverket. Då kan man ansöka om så kallat verkställighetshinder.

Under tiden mellan avslaget och till dess ansökan om verkställighetshinder är inlämnad lever ungdomen utan vare sig sovplats eller pengar till mat.

En sådan ungdom sov i tunnelbanan eller på en soffa i en annan kommun och tog sig till Tyresö Gymnasium varje dag. Hen fick frukost och lunch i skolan - men ingen middag och ingen mat alls under helgerna. Till den här ungdomen har vi hittat en säng att sova i och mat för dagen hos en familj som vill hjälpa i väntan på att en ansökan om verkställighetshinder lämnas in. Nödvändig tortyrutredning och ombud betalar Fristadsfonden. Det är möjligt bland annat tack vare Vänsterpartiet i Tyresös generösa årliga bidrag. Asylkommittén, som vi också skänker pengar till varje år, hjälper till med busskortet.

Men vi kan ju inte ha det så här, kamrater, vi kan inte ha unga människor sovandes på parkbänkar och ingen mat under helgerna. Socialtjänsten och ekonomiskt bistånd tänker kanske någon, men den som lever gömd eller papperslös har inte rätt att få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten enligt en färsk dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.

Det behövs sovplatser och tak över huvudet för några av dessa ensamkommande ungdomar. Om du finner i ditt hjärta att du - för en kort tid - kan erbjuda en sovplats till någon av dem så hör av dig antingen till mig, Ulla Hoffmann, mailadress [ulla.hoffmann@vansterpartiet.se](mailto:ulla.hoffmann@vansterpartiet.se) eller till Lena Hallberg, mailadress [hallberglena@hotmail.com](mailto:hallberglena@hotmail.com).

Ingen människa är illegal!

**Ulla Hoffmann**

Redaktion, Röda Rappet:

Jairo Correa  
Ulla Gribbe  
Ulla Hoffmann

Kontakt:

[tyreso@vansterpartiet.se](mailto:tyreso@vansterpartiet.se)  
0704889807